

Dichtbij

Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 40, 29 februari 2024

Hoop en Trouw

Weer een nieuwe Dichtbij in deze veertigdagentijd. Samen op weg naar Pasen. Maar we zijn er nog niet. We gaan een weg van inkeer, omkeer, bekering, vasten, aalmoezen geven en extra bidden... Het moge ons allen helpen om ons optimaal voor te bereiden op het grote **Mysterie van Pasen**. Maar nóg is het veertigdagentijd. En het is bijzonder wisselvallig weer. De regen blijft komen, maar tussen de buien door waait en stormt het en ook is het af en toe echt zonnig. En altijd als het regent én de zon schijnt, dan kijk ik extra om mij heen want... Misschien zie ik wel ergens een **regenboog**: dat teken van hoop dat God ooit eens aan de hemel plaatste om te tonen dat Hij trouw was aan zijn verbond met de mens en dat Hij dat altijd zou blijven.

Door zijn trouw is God de Heer voor eeuwig met alle mensen verbonden, want zijn verbond blijft niet. Ook wanneer de mens het verbond niet naleeft en een totaal verkeerde weg ingaat, blijft God trouw aan dit verbond. Die trouw heeft ook Jezus. Hij wordt door de Geest de woestijn ingedreven en Hij wordt daar, omringd door wilde dieren, door de duivel op de proef gesteld. En die wilde dieren zijn geen leeuwen, tijgers, gifslangen of andere gevaarlijke roofdieren, maar het zijn verleidingen waarmee de duivel Jezus overvalt: de verleiding om zijn goddelijke macht te misbruiken om een succes-profeet te worden, om te heersen over de aarde, om het kwaad in zichzelf te verheerlijken en te aanbidden. Maar wat de duivel ook probeert, de trouw van Jezus aan zijn goddelijke zending van liefde, vrede en gerechtigheid is onaantastbaar.

[Lees hier verder](#)



Presentatieviering mw. drs. Wies Sarot-Erkens

Op vrijdag 8 maart om 19.30 uur vindt in de H. Kruisverheffingkerk te Beesd, Voorstraat 21 de feestelijke gebedsviering plaats waarin onze nieuwe pastoraal werker Wies Sarot, aan alle gemeenschappen wordt gepresenteerd.

Hierbij is een ieder van harte uitgenodigd!



Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het Dorpsplein in Beesd. Vanaf daar is het 250 meter lopen naar de kerk.

Activiteiten

Contactdag Ouderen Culemborg



Op woensdag 6 maart van 09.30 tot 16.00 uur is er weer een contactdag voor ouderen in De Open Hof aan de Beethovenlaan (tegenover het KWC).

U wordt de hele dag verzorgd en vervend door vrijwilligers en u krijgt ook een lunch. De eigen bijdrage is € 10,- en binnen Culemborg kan eventueel voor vervoer worden gezorgd.

Meer informatie en opgeven via mevrouw Anneke van Baaijen, telefoon 0345-518962 / 06-4299 9630 of mevrouw Marianne Haman, telefoon 0345-520751

Zingend bidden in Houten: Psalm 23

Met de Heer is mijn herder muzikaal de eeuwen door

Op woensdag 20 maart om 20.00 uur duiken we samen muzikaal in psalm 23 o.l.v. Arnold Heerings, docent kerkmuziek Utrechts Conservatorium.

Op deze avond gaan we psalm 23 niet alleen zelf zingen, maar gaan we ook luisteren naar mooie zettingen voor koor. Al zingend zullen we ongetwijfeld ervaren, dat deze psalm niet alleen tot bidden uitnodigt, maar ook tot zingen.

Plaats: OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 10 Houten. De deur gaat om 19.45 uur open.

Aanmelden: We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft via wegvangeloven@gmail.com



Synode Thema Vrouwen in de Kerk

Denk, bid en praat mee

in een synodaal gesprek waarin we het thema Vrouwen in de Kerk bespreken. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Tijdens de avond gaan we in op vragen als: Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk?

Kom je ook? Wees welkom!



MELD JE AAN

via pastoraalteam@2parochies.nl voor de avond in Wijk bij Duurstede graag uiterlijk 4 maart; voor de avond in Tiel graag uiterlijk 18 maart a.s. Na aanmelding krijg je nader bericht.

DATA

Woensdag 6 maart in Wijk bij Duurstede, theater Calypso, aan de Markt 4. Donderdag 21 maart in Tiel, in parochiecentrum St. Dominicus, Walburgkerkpad 3. Beide avonden starten om 20.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.



Laetitia van der Lans (links) en Celine Timmerman, podcasters De Dolle Maria's.

De Kerk is Vrouw

Het thema Vrouwen in de Kerk was onderwerp van een aflevering van Kruispunt op 25 februari jl. De uitzending genaamd 'De Kerk is Vrouw' is zeer informatief en zeker de moeite waard om terug te kijken. [Klik hier om de uitzending te zien.](#)

Themaweek Vrouwendag in Wijk bij Duurstede

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Het thema voor 2024 is 1 wereld, 1000 vrouwen. Het gaat daarbij over de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland maar vanuit verschillende culturen. In de week van maandag 4 maart t/m zondag 10 maart organiseren wij vanuit onze gemeenschap verschillende activiteiten. Meer informatie over het weekprogramma vindt u op www.johannesdedoper.net



Internationale Vrouwendag 2024

Amnesty, RK parochie en PKN gemeente organiseren: Filmavond met de film Mustang dinsdag 5 maart - 20.00 uur - Calypso Theater

Avond Synodaal Proces: denk - bid - praat mee over Vrouwen in de Kerk woensdag 6 maart - 20.00 uur - Calypso Theater

Viering Vrouwendag in de RK Kerk zondag 10 maart - 9.30 uur - RK Kerk Wijk bij Duurstede

voor meer informatie: www.johannesdedoper.net

40 Dagentijd Activiteiten

Oecumenische Sobere Maaltijden in Odijk

Op woensdag 6 maart en donderdag 14 maart om 18.00 uur, zijn er weer oecumenische sobere maaltijden in De Meenthoek in Odijk.

In het kader van de veertigdagentijd worden er sobere maaltijden georganiseerd voor het goede doel. Dit jaar is het goede doel Stichting Dental Health International. U bent hierbij van harte uitgenodigd!



Opgave en meer informatie via Hanneke Lafeber (hannekelafeber@gmail.com) of bij Laura de Wild-Geerlings (geerlingslaura@hotmail.com).

Vespervieringen



VARIK - Woensdagen 6, 13 en 20 maart om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Een half uur loepert, bidden en zingen op initiatief van de werkgroep Woerd- en Gemeunieviering en leden van de Protestantse Gemeenschap Varik/Heesselt.

WERKHOVEN - Elke derde woensdag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur van maart tot en met oktober (met uitzondering van juli en augustus) **in de OLV ten Hemelopneming in Werkhoven.** Centraal thema van dit jaar is: stilstaan bij het leven. De maand maart staat in het teken van Vrede en de zin van stilte.

Extra vieringen met palmwijding



Omdat niet in al onze kerken op Palmzondag (24 maart) een priester voorgaat, is er dit jaar vooraf een extra Palmzondagviering met Eucharistie waarin de palmtakjes voor deze gemeenschappen gewijd worden. Vertegenwoordigers van deze gemeenschappen zijn met hun palmtakjes aanwezig en zorgen dat de gewijde takjes op Palmzondag in hun kerk uitgedeeld kunnen worden. Parochianen van deze gemeenschappen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om mee te vieren. Laten we samen de Goede Week beginnen!

Extra vieringen

In PJ23 is deze viering op zaterdag 23 maart om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk te Schalkwijk (m.n. voor Schalkwijk en 't Goy, voor Bunnik, Odijk en Werkhoven en voor Wijk bij Duurstede).

In de Suitbertusparochie is deze extra viering op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur in de H. Dominicuskerk te Tiel (m.n. voor Buren, Culemborg en Linge). Pastoor Hogenelst gaat in deze vieringen voor.

Levende Kruisweg: doet u mee?

Op Goede Vrijdag 29 maart is er weer een Levende Kruisweg in de Dominicuskerk in Tiel. We beelden de verschillende staties (scènes) uit van Jezus' laatste tocht. Dit jaar is er geen processie door de stad. Bij elk van de staties staan we op verschillende manieren stil. Spelers en voorgangers willen de kerkgangers het verhaal laten meemaken en hen aan het denken zetten.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom!

Voor de spelers zijn er twee oeffenmomenten: woensdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag 23 maart van 14.00 tot 16.00 uur, in de Dominicuskerk. Geef u op bij pastoor Ed van de Moosdijk via e.vandemoosdijk@2parochies.nl



walburg

vertoeven, verwonderen, veranderen

Wij bieden een programma rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen. We gaan moeilijke onderwerpen of lastige vragen niet uit de weg, maar proberen deze zichtbaar en waar mogelijk bespreekbaar te maken. **Walburg wil je laten kennismaken met schoonheid; in kunsten, in mensen, in cultureel- en religieus erfgoed en in de natuur.** Maar we willen je ook ruimte bieden om te kunnen verstillen.



Het Open Vuur – Alternatieve viering op woensdagavond. Het Open Vuur biedt inspiratie uit alle windstreken. Om je te laten raken door muziek, een beeld of tekst. Om in alle rust je gedachten te laten gaan of zo maar even weg te dromen en van de stilte te genieten.

Een half uur zonder smartphone en verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf.

Tijdens iedere bijeenkomst branden 7 kaarsen.

Deze zeven kaarsen in verschillende kleuren, lengtes en diktes, staan voor alle religieuze en spirituele tradities. Voor diversiteit en pluriformiteit op elk gebied, én voor tolerantie, begrip en acceptatie.

Ieder 'Open Vuur' heeft een eigen thema:

- Woensdag 13 maart, 19.30 - 20.00 uur - **De uitdaging die leven heet**
- Woensdag 24 april - Vriendschap

Toegang is gratis, aanmelden niet nodig. Meer informatie op www.walburginspireert.nl

[Klik hier voor onze complete agenda](#)

Contact pastoraal team

Heeft u werkroep of heeft u zelf als pastores gezamenlijk? Dan kunt u voortaan het beste mailen naar pastoraalteam@2parochies.nl.

Vanuit deze mailbox worden uw vragen dan besproken in het teamoverleg en krijgt u een reactie terug. Voor contact met - of een vraag aan - een individuele pastor kunt u het beste de pastor in kwestie rechtstreeks mailen. Contactgegevens van de leden van het team vindt u in onze parochiebladen en op de parochiewebsites.

Rooster livestreamvieringen

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de kerk naar u toe!

Ledere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meevieren vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites. Of kijk via het YouTube-kanaal parochie PJ23.

3 maart	Pastoor Fred Hogenelst	3e zondag 40 Dagentijd	Houten
10 maart	Pastoor Fred Hogenelst	4e zondag 40 Dagentijd	Houten
17 maart	Diaken Vincent van der Helm	5e zondag 40 Dagentijd	Culemborg

De volgende editie verschijnt op 25 april 2024

We plaatsen graag nieuws en activiteiten uit alle locaties van beide parochies. Heeft u een interessante activiteit of nieuws, mail die dan - liefst vóór 23 april naar dichtbij@2parochies.nl. Leuke verslagen (met foto's) van een eerdere activiteit zijn ook van harte welkom! De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.

Blijf op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief

Dichtbij is er voor u! Met nieuws en activiteiten van en voor onze beide parochies. Abonneren is vrij eenvoudig, u kunt dit aanmeldformulier invullen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement opzeggen, door onderaan deze nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. Misschien kent u mede-parochianen die de Dichtbij nog niet ontvangen maar dat wel willen? **Stuur hem gerust door!**

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u dichtbij@2parochies.nl toe aan uw adresboek.

