



Nieuwsbrief Buren Geldermalsen

Mei 2023

Transitieteam nodigt ouders uit

Beste ouders, op 19 juni a.s. gaan wij graag in gesprek met jullie, de ouders/ verzorgers van onze jeugd. We zijn benieuwd welke verwachtingen je hebt van onze geloofsgemeenschap. Op welke manier wil je hier als gezin bij betrokken zijn? Wat zou je je kinderen mee willen geven van het katholieke geloof? Waar heb je zelf behoefte aan? Past het huidige aanbod van vieringen en activiteiten bij jou en je gezin? Het is een open gesprek en we zijn benieuwd naar je inbreng. Op basis van deze informatie willen we nadenken over een toekomstig aanbod voor jou en je kind(eren).

Ouders van opgroeiende kinderen proberen we persoonlijk aan te schrijven (via email). We denken aan hen die hun kind(eren) de afgelopen jaren in onze gemeenschap hebben laten dopen of vormen of hun eerste communie hebben laten doen; of wier kinderen betrokken zijn bij de kinderwoorddienst of jongerenactiviteiten (bv. Doinc). Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel graag meepraten? Van harte welkom! Meld je aan via transitieteam@suitbertusparochie.nl graag uiterlijk 10 juni a.s. Kun je niet komen, dan vinden we het fijn als je per mail aan kunt geven wat je wensen / behoeften zijn. Op 19 juni komen we bijeen van 19.30-21.30u in het zaaltje naast de kerk in Buren.

Transitieteam: Femke van Glansbeek, Cisca Sparla, Nel van Winden, Jos Versteegh, diaken Vincent van der Helm en pw. Marianne van Tricht

Boekenmarkt 2023

Op zaterdag 13 mei was er weer een boekenmarkt op het plein bij de Gregoriuskerk in Buren. De opbrengst, die bestemd is voor de aankoop van materialen voor de kindernevendienst, was bijna € 1.600,--.

Met hulp van veel vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Locatieraad Buren/Geldermalsen



“Handen uit de mouwen voor onze vieringen”

Het vieren in onze beide kerken betekent: “samen vieren”.
Dit doet mij denken, aan hoe het vroeger bij ons thuis ging.
In de keuken hing een rooster, hierop stonden: mijn zus, mijn broers en ik
ingeroosterd voor: Tafel dekken, Afruimen, Wassen, Drogen en Opbergen.
Met elkaar zorgden we ervoor dat de zaken die gedaan moesten worden, ook gedaan werden.
Vele handen maken licht werk.

Zo is het ook in onze kerken. Ik heb laatst eens uitgelegd dat vieren iets van de gehele
gemeenschap is.
Als we willen blijven vieren, zijn er vrijwilligers nodig die een stukje van de organisatie daaromheen
op zich nemen.
Vele handen maken licht werk.
Uit recente ervaringen is gebleken dat er op dit moment dringend behoefte is, aan een aantal
mensen die de koster/lectoren groep komen versterken.
Ik doe een oproep voor Buren, maar met name ook voor Geldermalsen.
Als u het belangrijk vindt dat we daar vieren zolang de kerk open is, steek dan uw hand op!
Wie kan de groep koster/lectoren komen versterken?
Voor meer info of aanmelding kunt u terecht bij Jos Versteegh, of bij ondergetekende.

Namens het pastoraal team,

diaken Vincent van der Helm

In Memoriam

Elisabeth Martha Johanna van de Wiel- Story
Geb; 09-03-1938 overleden op 3 mei 2023 in Geldermalsen.
Bets is 9 mei begraven op de begraafplaats aan de Hennisdijk in Buren.
Wij wensen de familie sterkte voor de komende tijd!

Anna Maria van den Hoven- van der Borg
Geb; 28 -11-1936 en overleden op 3 mei 2023 in Buren.
Ank is overgebracht naar de begraafplaats aan de Hennisdijk te Buren en daar begraven.
Wij wensen de familie sterkte met het verlies van moeder en oma.



Nieuwsbrief Buren Geldermalsen

Mei 2023

Transitieteam nodigt ouders uit

Beste ouders, op 19 juni a.s. gaan wij graag in gesprek met jullie, de ouders/ verzorgers van onze jeugd. We zijn benieuwd welke verwachtingen je hebt van onze geloofsgemeenschap. Op welke manier wil je hier als gezin bij betrokken zijn? Wat zou je je kinderen mee willen geven van het katholieke geloof? Waar heb je zelf behoefte aan? Past het huidige aanbod van vieringen en activiteiten bij jou en je gezin? Het is een open gesprek en we zijn benieuwd naar je inbreng. Op basis van deze informatie willen we nadenken over een toekomstig aanbod voor jou en je kind(eren).

Ouders van opgroeiende kinderen proberen we persoonlijk aan te schrijven (via email). We denken aan hen die hun kind(eren) de afgelopen jaren in onze gemeenschap hebben laten dopen of vormen of hun eerste communie hebben laten doen; of wier kinderen betrokken zijn bij de kinderwoorddienst of jongerenactiviteiten (bv. Doinc). Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel graag meepraten? Van harte welkom! Meld je aan via transitieteam@suitbertusparochie.nl graag uiterlijk 10 juni a.s. Kun je niet komen, dan vinden we het fijn als je per mail aan kunt geven wat je wensen / behoeften zijn. Op 19 juni komen we bijeen van 19.30-21.30u in het zaaltje naast de kerk in Buren.

Transitieteam: Femke van Glansbeek, Cisca Sparla, Nel van Winden, Jos Versteegh, diaken Vincent van der Helm en pw. Marianne van Tricht

Boekenmarkt 2023

Op zaterdag 13 mei was er weer een boekenmarkt op het plein bij de Gregoriuskerk in Buren. De opbrengst, die bestemd is voor de aankoop van materialen voor de kindernevendienst, was bijna € 1.600,--.

Met hulp van veel vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Locatieraad Buren/Geldermalsen



“Handen uit de mouwen voor onze vieringen”

Het vieren in onze beide kerken betekent: “samen vieren”.
Dit doet mij denken, aan hoe het vroeger bij ons thuis ging.
In de keuken hing een rooster, hierop stonden: mijn zus, mijn broers en ik
ingeroosterd voor: Tafel dekken, Afruimen, Wassen, Drogen en Opbergen.
Met elkaar zorgden we ervoor dat de zaken die gedaan moesten worden, ook gedaan werden.
Vele handen maken licht werk.

Zo is het ook in onze kerken. Ik heb laatst eens uitgelegd dat vieren iets van de gehele
gemeenschap is.
Als we willen blijven vieren, zijn er vrijwilligers nodig die een stukje van de organisatie daaromheen
op zich nemen.
Vele handen maken licht werk.
Uit recente ervaringen is gebleken dat er op dit moment dringend behoefte is, aan een aantal
mensen die de koster/lectoren groep komen versterken.
Ik doe een oproep voor Buren, maar met name ook voor Geldermalsen.
Als u het belangrijk vindt dat we daar vieren zolang de kerk open is, steek dan uw hand op!
Wie kan de groep koster/lectoren komen versterken?
Voor meer info of aanmelding kunt u terecht bij Jos Versteegh, of bij ondergetekende.

Namens het pastoraal team,

diaken Vincent van der Helm

In Memoriam

Elisabeth Martha Johanna van de Wiel- Story
Geb; 09-03-1938 overleden op 3 mei 2023 in Geldermalsen.
Bets is 9 mei begraven op de begraafplaats aan de Hennisdijk in Buren.
Wij wensen de familie sterkte voor de komende tijd!

Anna Maria van den Hoven- van der Borg
Geb; 28 -11-1936 en overleden op 3 mei 2023 in Buren.
Ank is overgebracht naar de begraafplaats aan de Hennisdijk te Buren en daar begraven.
Wij wensen de familie sterkte met het verlies van moeder en oma.