

Wees gegroet, Maria



Mariaviering

Zaterdag 15 oktober 2022 – 19.00 uur

m.m.v. St. Caeciliakoor

R.K. geloofsgemeenschap Houten



Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

*Een mooiere wereld begint
met omkijken naar elkaar*

Voorgangers: Adriënne van der Wielen en Paula de Reuver

Muzikale leiding: Pieter Koning

met medewerking van:

- **Loes Egbers, *piano***
- **Dana Massad,**

Sarabande uit 'Partita BWV 1013' - J.S. Bach (*altblokfluit*)

Bourée anglaise uit 'Partita BWV 1013' - J.S. Bach (*altblokfluit*)

Ave Maria – J.S. Bach/Ch. Gounod (*sopraanblokfluit*)

*in samenwerking met de werkgroep Mariavieringen
en pastor Lilian Weijman*

Vooraf aan de viering:

- Koorzang: **Ave Maria**, *B. Joossen*
- Dana: *Instrumentaal*

Openingslied: Wees gegroet, o sterre

m. A. Hamers, b. F. Mierhout, t. A. Huybers



Wees ge-groet, o ster - re, wees ge-groet van ver - re.
Als de gol-ven stij - gen, ho - ger, ho - ger drei - gen,
Wees ge-groet, o ster - re, wees ge-groet van ver - re.



Aan de he - mel blinkt uw licht in het ban - ge ver - ge - zicht.
schijn dan vei - lig voor ons uit, gun de zee geen droe - ve__ buit.
Op uw zacht en za - lig licht hou-den wij het oog ge - richt.



Wees ge-groet, wees__ ge-groet Ma - ri - - a.

Opening, welkom en inleiding

Gebed

Allen: Wees gegroet, Maria.
We groeten u, zoals de engel u kwam groeten.
Wij kijken u aan, we spreken u aan,
in het vertrouwen dat u ook naar ons omziet.
We groeten u zoals Elisabeth het deed
toen ze overgelukkig was met uw bezoek.
We groeten u Maria,
zoals herders en wijzen het ons voordeden
toen ze u en uw pasgeboren Kind hadden gevonden.
We groeten u met allen die waar ook ter wereld zijn
en een plaats zoeken waar de hemel de aarde raakt.
Amen.

Vredesgroet

Vredeslied: Vrede – bron: Taizé

Vre - de, vre - de, laat de vre - de met je gaan.

5
Vre - de, lief - de wens ik je toe; laat je hart maar o - pen - staan.



Met Maria bidden om vergeving

Maken we het stil in de ruimte en in onszelf,
om te luisteren, te vieren en te bidden.

Heer, als wij ons afsluiten voor uw Geest,
leer ons dan te luisteren naar Maria,
en ontferm U over ons.

Allen: *Heer, ontferm U over ons.*

Christus, als wij de barmhartigheid van de Vader
niet meer kunnen zien, leer ons dan te kijken naar Maria,
en ontferm U over ons.

Allen: *Christus, ontferm U over ons.*

Heer, als wij U niet meer kunnen loven,
leer ons dan te zingen met Maria,
en ontferm U over ons.

Allen: *Heer, ontferm U over ons.*

Moge de goede God ons barmhartig zijn
waar wij tekort schieten
het goede in ons versterken,
en ons leiden op de weg naar het eeuwige leven.

Amen.

Koorzang: Ave Maria – J. Haagh

Onderweg

Ontmoetingen onderweg
Wij zijn mensen onderweg!
Ik ben een mens onderweg.
En ik kom jou tegen
en jou
en jou.

Maar tegenkomen
is nog geen ontmoeten!

Ontmoeten is:

Ik heb tijd voor je,
ik vind het fijn dat ik je zie.

Ontmoeten is:

Ik heb een verrassing voor je,
ik heb wat lekkers voor je bewaard,
ik bid wel eens voor je,
ik denk wel eens aan je.

Ontmoeten is

ik kijk je aan en ik groet jou.

Mensen onderweg....

en het is fijn jou te ontmoeten
en jou te groeten.



Samenzang: Ik groet U lieve moeder (mel.: Ik groet u vol genade)

Ik groet u, lie - ve - moe - der,
u was _ een mens als wij _



U was in alle eenvoud
Gods uitverkoren vrouw;
door u kwam Hij op aarde
U bleef Hem altijd trouw.

Uw dienstbaarheid voor ieder
die hulp zo nodig had,
toont ons de ware liefde;
zo wint u ieder's hart.

God zal een antwoord geven
dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven
en eren wij uw naam.



Evangelie: Lucas 1, 26-45

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.

Hij trad bij haar binnen en sprak: „Verheug u, de Heer is met u.”

Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.

Maar de engel zei tot haar:

„Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.

„Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven.

„Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.

„God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen."

Maria echter sprak tot de engel: „Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?"

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: „De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.

„Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God ís niets onmogelijk."

Nu zei Maria: „Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord."

En de engel ging van haar heen.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda.

Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.

Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem:

„Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.

„Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?"

„Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

„Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is."

Tot zover deze lezing – *Wij danken God*

**Acclamatie: Halleluja,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen**

Bezinning

Dana: Instrumentaal

Lichtjeshulde:

Wij willen nu een kaarsje branden, erop vertrouwend dat ook in ons het licht gaat branden en dat wij het kunnen doorgeven aan anderen.

Lied bij de lichtjeshulde: Jezus, u bent het licht

(Jésus le Christ – *Taizé*)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus U bent, het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.



Samenzang: God groet u zuiv're bloeme

God groet u, zui - v're bloe - me,
Ma - ri - a ma - ged fijn.
Ge - doog dat ik u roe - me:
lof moet u al - tijd zijn.

Als — gij niet waart ge - bo - ren,
o rei - ne ma - ged — vrij,
wij wa - ren al - len ver - lo - ren,
aan u be - veel ik mij!

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The lyrics are in Dutch and describe the birth of Mary. The music is written in a simple, accessible style suitable for a church service.

O roze zonder doren,
o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren,
neem mij in uw behoed.
vol liefde en gestadig
ootmoedig zo zijt gij,
och, wees mij toch genadig,
aan u beveel ik mij!

Met recht zijt gij verheven
al boven d'eng'elschaar.
Al ben ik hier gebleven,
mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden,
staat gij mij altoos bij,
en wil van mij niet scheiden,
aan u beveel ik mij!



Gebeden van de gemeenschap

Gesproken acclamatie:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Wees gegroet

Allen: Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u, Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Collecte:

Uw gave in de ronde mandjes is bestemd voor onze geloofsgemeenschap

en in de vierkante mandjes: voor Plusbus Houten.

Plusbus Houten organiseert uitstapjes voor senioren in Houten met als doel het sociale isolement te voorkomen en te verminderen.

Achterin deze Orde van Dienst vindt u een uitgebreide tekst over dit goede doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dana: *Instrumentaal*

Slotgedachte: Een ontmoeting

Je komt wat mensen tegen op een dag.

De één zegt je goeiendag,

een ander zegt helemaal niets

en een derde houdt de deur voor je open.

Het zijn gewone, dagelijkse ervaringen.

Mensen die je toevallig tegenkomt,

blijven vaak voorbijgangers;

ze betekenen niet veel voor je;

het zijn er ook velen.

Maar iemand die je echt ontmoet hebt,

op een feest of in een goed gesprek,

die vergeet je niet gemakkelijk.

Er zijn ook niet zoveel mensen die je echt ontmoet.

Iemand ontmoeten,

betekent jezelf herkennen in een ander,

zodat je er een ander mens van wordt, meer jezelf.

Zo'n ontmoeting laat zijn sporen na.



Koorzang: Ave Maria, G. Caccini

Mededelingen

Wegzending

Slotlied: Wij groeten u, o Koningin

Wij groeten u, o Ko - ningin, o — Ma - ri - a:
u — Moeder vol van teed're min, o — Ma - ri - a:

Refrein: Groet haar, o Che - ru - pijn; prijs haar, o Se - ra - fijn,
prijst met ons uw Ko - nin - gin:
sal - ve, sal - ve, sal - ve, — Re - gi - na.

O moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:

Refrein

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:

Refrein

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:

Refrein

**Wij nodigen u uit om na de viering
achterin de kerk
een kopje koffie of thee of limonade
met ons mee te drinken !!**



Wist u dat ...

... het Caecilia-koor volgend jaar in de maand mei ook een Mariaviering verzorgt.

U bent hiervoor alvast van harte uitgenodigd.

... achterin de kerk rozenkransen te koop zijn
en

de kaars van “Maria van Altijd durende bijstand”

... er iedere vrijdag in de maand oktober
om 19.00 uur

een rozenkransgebed is in de dagkapel van onze kerk.



Collecte:

PlusBus Houten organiseert uitstapjes voor senioren in Houten. Het doel is om sociaal isolement te voorkómen en te verminderen. De senioren wonen meestal nog zelfstandig maar zijn door fysieke of andere beperkingen weinig mobiel. Tijdens de uitjes met een busje ontmoeten ze anderen, ervaren gezelligheid en blijven fysiek en mentaal in beweging.

Door het coronavirus moesten de uitjes vanaf maart 2020 worden afgelast. De PlusBus is per september 2021 weer gestart en we hopen dat dit zo kan blijven.

De bus rijdt normaal gesproken 4 à 5 keer per week. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. De deelnemers aan de PlusBusritten betalen een bijdrage, maar deze moet binnen de perken blijven.

Eind 2019 heeft de PlusBus een nieuwe 9-persoonsbus aangeschaft. Een deel daarvan is betaald, maar er moet nog ongeveer € 30.000 afgelost worden. De opbrengst van de collecte is daarom een welkome bijdrage aan de financiering van de nieuwe bus.

PlusBus Houten bedankt u namens de senioren hartelijk voor uw ondersteuning! Voor meer informatie : www.plusbushouten.nl
Donaties : NL05 RABO 0317472526 tnv Stichting Plusbus Houten

GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW

Wifi naam: gast rk kerk Wachtwoord: 1234567890



Voor goede doel



Voor eigen geloofsgemeenschap

Mededeling

Op **maandag 17 oktober**

is er in de dagkapel een bijeenkomst met het thema:
Hoe worden we (na Corona) weer een gemeenschap?

De avond begint om 20.00 uur

en wordt geleid door Steven van den Heuvel.

Voor meer informatie zie Open Venster.

Vieringen komende week en komend weekend

Vr. 21 okt.	10.30 uur	Woord- en communieviering in Loericker Stee
	19.00 uur	Rozenkransgebed in de dagkapel
Za. 22 okt.	Geen viering	
Zo. 23 okt.	11.00 uur	Eucharistieviering (<i>Wereldmissiedag</i>) m.m.v. St. Caeciliakoor



Kleurplaat



Ga nooit weg zonder...

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

Toon Hermans



Fijn dat je er bent. Wil je in contact blijven?



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

www.PJ23.nl



YouTube

Dit boekje kunt u meenemen